

Asse

DECEMBER 2022, NR. 4 | V.U.: JORIS VAN DEN CRUIJCE, BLOKLAAN 42, 1730 ASSE



asse@n-va.be



www.n-va.be/asse



N-VA Asse

Beste lezer

Een politieke partij is een democratische vereniging. Binnen de N-VA wisselen wij ideeën uit en proberen wij elkaar en u, de burger, goed te informeren. We vertrekken daarbij vanuit een gezamenlijk visie. Door veel aandacht aan de inhoud te besteden, zorgen we ervoor dat we aan hetzelfde zeel trekken.

Om die inhoud beter vorm te geven nodigen we u uit om samen met Assita Kanko, Europees Parlementslid en voorvechtster van vrouwenrechten, mee na te denken over de toekomst van onze gemeente. We hopen op uw interesse en op uw aanwezigheid. U leest er alles over in dit blad.

Is uw interesse in de politiek gewekt, geef ons dan zeker een seintje en kom samen met ons nadenken over de toekomst van de gemeente. U bent van harte welkom!

Joris Van
den Crujce
Voorzitter



N-VA zet in op sport

Sport is een van de beste manieren om mensen met elkaar te verbinden. Het is gezond en sociaal. Onze gemeente telt veel sportverenigingen. Dankzij de onvoorwaardelijke inzet van vrijwilligers, zijn ze stuk voor stuk belangrijke schakels in het sociale weefsel. De N-VA is een gemeenschapspartij en wil die verenigingen maar al te graag ondersteunen.

Onze zaalvoetbalploeg AZ Legends onderscheidde zich vorig seizoen met een goede score voor fair play. Dat is absoluut het vermelden waard. Ook dit seizoen gaat het er op onze sportvelden sportief en vriendschappelijk aan toe. Mensen leren tijdens het sporten elkaar én onze gemeente beter kennen.

Bestuurslid Patrick Biebaut:

“Ik zet me in Asse en Zellik al meer dan dertig jaar in voor het verenigingsleven. Ik heb daarbij extra aandacht voor de lokale en regionale sportclubs. Ik was zelf actief in verschillende sportverenigingen en liga's, in de sportraad en vroeger in de gemeentelijke vzw's Sport en Recreatie en GWSCA.

Ik was vrijwilliger, fondsenwerver, supporter en ik organiseerde evenementen.”

“Recreatieve sport is gezond, ontspannend, sociaal én verbindt mensen.”



GESPREKSAVOND MET ASSITA KANKO

Gratis
inkom

Woensdag
11 januari 2023
Vanaf 19 uur (start om 20 uur)

Hof Ten Eenhoorn
(Keierberg 80, Asbeek)



Assita Kanko en Kamerlid Sigrid Goethals debatteren over multicultureel samenleven, integratie en Vlaamse identiteit. Ze gaan graag in gesprek met u en antwoorden op al uw vragen. Met lekkere hapjes en fijne bubbels klinken we op het nieuwe jaar. We luisteren de avond op met een liveband. Reservatie via mie.veranneman@n-va.be





“Er speelt zich een kortsluiting af op links.”

Joris Van den Cruyce

“Zwart zijn is niet mijn talent.”

Assita Kanko

Een boeiend gesprek met **ASSITA KANKO**

Assita Kanko werd geboren in Burkina Faso en kwam via Nederland uiteindelijk in Vlaanderen terecht. Ze doorzwom al heel wat watertjes. Nu vertegenwoordigt ze Vlaanderen in het Europees Parlement. Net zoals iedereen, moest ze zich aanpassen aan haar nieuwe thuisland. Assita zegt waar het op staat en slaat de nagel op de kop. Dit interview maakt u ongetwijfeld warm om aanwezig te zijn op onze gespreksavond op woensdag 11 januari.

Was het moeilijk om Vlaming te worden?

Ik wilde het ‘echte’ Vlaanderen leren kennen en me onderdompelen in de Vlaamse cultuur. Daarom werd ik lid van de KVLV en de ouderraad. Ik werd op veel plaatsen gevraagd als spreker over vrouwenrechten. Zo kwam ik in aanraking met lokale afdelingen van de Gezinsbond, Davidsfonds, Femma, ... Die contacten brachten me interessante inzichten. Maar als ‘nieuwe’ Vlaming vond ik het ook belangrijk om auteurs zoals Elsschot te leren kennen. Ik wilde ook weten welke films jullie zoal kijken. Je begrijpt Vlaanderen beter als je ‘Daens’ gezien hebt. Het lijkt mij een vorm van respect dat je de cultuur probeert te begrijpen van het land dat jou ontvangt.

Hoort de taal daar ook bij?

Het is belangrijk dat nieuwkomers beseffen welke inspanningen jullie in Vlaanderen gedaan hebben om de taal en cultuur te

laten respecteren. De taalstrijd en de strijd voor ontvoogding hebben het Vlaanderen van vandaag getekend. Ook dat hoort bij integratie: je moet een idee hebben van het verleden van je land. De strijd om van het Nederlands een volwaardige taal te maken, ligt nog niet ver achter ons. Men moet dat beseffen, ook als men bijvoorbeeld van Brussel naar Zellik wil verhuizen. De taal en de afspraken daarrond behoren tot de wetten, normen en waarden, en die moet je respecteren. Dat lijkt helaas niet evident.

In de scholen in Asse zitten veel kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Welke houding moeten we aannemen tegenover dat probleem?

We moeten heel duidelijk zijn: in Vlaanderen spreekt men Nederlands. Dat zijn jullie heel lang geleden overeengekomen, al voordat ik hier aankwam. De taalgrens werd in 1963 vastge-

legd. Het is dus duidelijk dat iedereen die boven die taalgrens komt wonen, Nederlands moet spreken. Het is ieders vrije keuze om in Vlaanderen te komen wonen. Wie geen Nederlands wil leren, kan in Wallonië of elders gaan wonen. In de scholen moet de lat hoog gelegd worden. Maar de lat moet voor iedereen even hoog liggen. Ook allochtonen willen uitgedaagd worden, ze willen zich kunnen bewijzen en willen tonen wat ze in hun mars hebben. Eigenlijk willen nieuwkomers niet gepamperd worden.

Wat is dan de beste manier om nieuwkomers te laten integreren?

Er moet eigenlijk helemaal niets speciaals gebeuren. Als migrant wil je geen 'doelgroep' zijn. Je wilt je kunnen bewijzen op dezelfde manier als iedereen. Als Bart De Wever mij de eerste keer aansprak, legde hij de lat voor mij hoog. Hij daagde mij uit, net zoals de andere kopstukken van de N-VA. Dat is eigenlijk de hoogste vorm van respect. Respect voor jezelf en je eigen cultuur, maar ook respect voor de mens die tegenover je zit. De lat moet niet anders liggen als je praat met iemand met een migratieachtergrond. We zijn allemaal mensen en ik wil vooral als mens benaderd worden. Zwart zijn is niet mijn talent.

Er speelt zich een kortsluiting af op links. We gaan in Vlaanderen resoluut voor een progressieve koers op ethisch vlak. We kiezen voor gelijkheid van mannen en vrouwen, voor homorechten, voor een verbod op onverdoofd slachten ... Maar anderzijds vinden sommigen dat bepaalde subculturen anders mogen omgaan met die gelijke rechten.

Ja, dat is het probleem. Dat is een probleem voor de Vlaamse maatschappij zelf. Want wie gelooft je nog als je tegen de ene

zegt dat dieren niet onverdoofd mogen geslacht worden en tegen de andere zegt dat het wel mag? Het is ook een probleem voor de vele nieuwkomers die zich hier vestigen.

Ik herhaal het graag: het is een vrije keuze om in Vlaanderen te komen wonen. Gelijke kansen voor bijvoorbeeld vrouwen horen daarbij. Maar het is niet evident om die gelijke kansen te grijpen als dat conflicten geeft met tradities van subculturen. Het is net omdat we hier iedereen op dezelfde manier benaderen dat we iedereen dezelfde kansen kunnen garanderen. De fundamentele keuzes die Vlaanderen in het verleden maakte, moeten door iedereen aanvaard worden. We willen hier écht iedereen dezelfde kansen geven.

Dan is de N-VA de beste garantie tegen racisme. De N-VA heeft een rechtlijnig standpunt over gelijke rechten en plichten. Is dat een verademing in het politieke landschap?

We hanteren dezelfde logica tegenover gelijk wie. De normen en waarden zoals ze hier in Vlaanderen gegroeid zijn, gelden voor iedereen. Ongeacht herkomst, religie, geaardheid of om het even wat.

Velen van ons beginnen Frans te praten als ze iemand van Afrikaanse origine tegenkomen bij de bakker ...

Dat is een gebrek aan zelfrespect, een gebrek aan respect voor de Vlaamse taal, maar ook een gebrek aan respect voor de persoon met buitenlandse roots. Die wil niet benaderd worden als 'iemand die waarschijnlijk toch geen Nederlands spreekt'. We moeten een aantal dingen als evident beschouwen voor iedereen die hier komt wonen.

“De N-VA is de beste garantie tegen racisme.”

Joris Van den Cruyce



Assita Kanko is een vlotte prater en gaat het debat niet uit de weg. **Op woensdag 11 januari gaat ze in Asbeek het gesprek aan met u en met Kamerlid Sigrid Goethals.** U bent van harte welkom!



FEDERALE BEGROTING VAN REGERING-DE CROO IS ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

“Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans helder: **België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de hele eurozone.** Alle broodnodige hervormingen rond de arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.”

Sander Loones
N-VA-Kamerlid



VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027



“In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. **We hebben de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.**”

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting



NVA
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE